

Vraag het aan Morya**Wacht niet om dingen recht te zetten**

“Innerlijk hebben mensen dikwijls een grote verwantschap met elkaar en soms ontdekken ze dit, misschien soms een enkele keer veel te laat. Bij mensen die stervende zijn bijvoorbeeld, kan het zijn dat dan pas de waarde van dit leven ontdekt wordt omdat het ongeveer afgesloten is, maar ook omdat mensen op die momenten dikwijls de leugen doorbreken en weten van: ‘het is goed om eerlijk naast elkaar te staan, we hebben nog maar weinig tijd en nu moeten we eerlijk zijn en kunnen we dingen rechtzetten.’

Maar waarom zo lang wachten om dat eerlijke moment te kennen in het leven?”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 9: ‘Tot harmonie komen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 114

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


